

# AMSTERDAM, KUIPERSSTRAAT 6<sup>1</sup>

## De familie Streep

Bart Seelemeijer



Kuipersstraat 6<sup>1</sup> Amsterdam  
Frans Busselman, 27 januari 1984,  
Beeldbank Amsterdam

[www.oozo.nl](http://www.oozo.nl), Kuipersstraat 6.  
1074 EK Amsterdam

Amsterdam, 19 september 2021. Jacques Grishaver, voorzitter van het Auschwitz Comité, loopt met Koning Willem Alexander langs muren van hoog opgemetseld bakstenen. Het 'Nationaal Holocaust Namenmonument' aan de Weesperstraat. Vierenveertig lagen hoog, waarvan tweeënveertig met namen, geboortedatum en leeftijd. Met een drone te zien, schrijven de muren in Hebreeuwse letters: 'In herinnering aan' de 102.000 personen, die gestempeld staan in de hard gebakken klei. Namen van slachtoffers van de Holocaust. Ik zoek en vind de namen van de familie Streep. Eén naam in het bijzonder, die van Esther Streep-de Vries. De vrouw die met haar man Ephraim, als Joods echtpaar woonde in mijn geboortehuis in de Kuipersstraat 6<sup>1hoog</sup> van Amsterdam.

Had je aangebeld, dan werd met een touw langs de muren van de trap naar beneden de deurknip opengetrokken en klonk er van boven: *Wie is daar?* De kleine woning betrad je via een schuifdeur, opgehangen aan een ijzeren rail op de overloop. Een draaiende deur blokkeerde het gangpad of het

gangetje in de woning zelf. Een huiskamer, twee slaapkamertjes, een keuken, een toilet, een balkon achter en een Frans balkonnetje voor, dat was het wel. Twee trappen nog op naar het kolenhok en daarnaast een zolderkamertje met een dakkapel. Ik slaakte mijn eerste kreten op 4 januari 1947 in het slaapkamertje voor, links naast de huiskamer, boven de voordeur aan de straat. De straatlantaarn zorgde voor licht in de nacht. Zeven jaar was ik, bijna acht toen we verhuisden naar de Trompenburgstraat 81<sup>3hoog</sup>. Vele herinneringen nam ik met me mee, draag ik nog steeds bij me. Een enkele betreft de familie Streep, die ik toen niet bij name kende. Het zijn de 'dure' eierdoppen van hout, waar mijn zussen eierwarmers als paddenstoelen voor haakten. Rood met witte stippen. Er was een boekje op zolder met plaatjes, waarvan ik later begreep dat het een 'haggada' was. Een geïllustreerde vertelling voor Pesach, waar de Joodse uittocht uit Egypte in verhaald wordt. Esther en Ephraim Streep waren niet de enigen met die naam in Amsterdam. Tweeëndertig met die achternaam vinden een plaats in de met ingehouden adem te lezen muren. Ook die uit de Kuipersstraat 6<sup>1</sup>. Als eerbetoon en om te gedenken beschrijf ik de namen uit één gezin, de familie Streep.



Fragment huwelijksakte met de handtekeningen van Ephraim en Esther en de getuigen.

## EPHRAIM EN ESTHER STREEP

Het waren onbekenden voor mijn ouders, die een leeggehaald huis betrokken. Ephraim en Esther waren 65 en 58 jaar toen ze op 31 oktober 1939 van de Van Ostade-straat 364<sup>11</sup> naar de Kuipersstraat kwamen. Op dat moment al 33 jaar getrouwd. Een huwelijk dat op 11 januari 1906 in de synagoge van Zaandam werd voltrokken. Dat was goedkoper, hoorde ik. Wellicht heeft Salomon Hammelburg ze onder de choepa begroet. Ze zouden niet de eersten geweest zijn. Salomon woonde in de Nieuwe Amstelstraat nr. 20, waar Ephraim op nr. 39 werd geboren en lange tijd woonde. Salomon deed veel trouwerijen in Zaandam. De broers van Esther waren getuigen: Joseph, van beroep kleermaker en Leendert de diamantbewerker evenals Samuel de Roos. Van Ephraim was zijn broer Jacques de getuige. Hij was net als hun vader, kleermaker. Naast Ephraim en Jacques kende dat gezin nog de zussen Alida en Jerris Clara.



Haar kleinzoon Stefaan, haar schoondochter Theodora, moeder van Stefaan en Esther Streep-de Vries.

Negen maanden na het huwelijk van Esther en Ephraim werd zoon Louis geboren, die op 10 april 1931 op 25 jarige leeftijd naar Zuilen vertrekt. Verdere gegevens over hem vonden we (nog) niet. Het gezin kreeg twee jaar later uitbreiding met Jacob en tenslotte nog met een dochter: Jeanne Juliette. De kinderen zijn het huis uit, wanneer Ephraim en Esther neerstrijken in de Kuipersstraat. Bijna twee jaar later komt op 20 oktober 1941 om 7.50 uur 's morgens Ephraim daar te overlijden in de leeftijd van 67 jaar. Spanning, stress? Een natuurlijke dood. De aangifte wordt gedaan door Nathan Hakker, bode, kleermaker en aanspreker van beroep. Dezelfde Nathan die drie maanden later aangifte doet van het stelen van zijn 'heerenrywiél Simplex'. Hij was hem nog geen minuut uit het oog verloren. Uit de politieverlagen wordt duidelijk dat er heel wat fietsen werden gestolen en als vermist opgegeven. Nathan ontkomt niet aan de gruwelijke treinreis naar Sobibor, waar hij op 2 juli 1943 wordt vermoord.

NATHAN HAKKER, Amstd. 26-8- 01, bode, Andr. Bonnstr 44 1,  
alh. van diefstal van zyn heerenrywiél Simplex, op 19-1-  
42, tusschen v.m. 11.59 en 12 uur, v..v. J.Obrechtstr.  
69. Waarde F 85.-- Geen vermoeden. Wordt behandeld.

## JACOB

Jacob was pakhuisknecht of expediteur. Op 23 mei 1927 vertrekt hij naar Brussel. Daar ontmoet hij Churgina Theodora Bogorad. Een dame, ver van huis, want geboren in Kiev in de Oekraïne op 9 september 1909. Ze zijn 26 en 25 jaar oud wanneer ze in het Brusselse Schaerbeek op 27 februari 1935 trouwen. Vier jaar later werd hun zoon Stefaan geboren. Ze waren toen nog in België en wel in het Antwerpse Bechem. Toch komen ze naar Nederland, en wonen vanaf 16 mei 1939 een maandje in bij de tantes Alida en Jerris in de Waalstraat 6<sup>i</sup>. Op 15 juni staan ze ingeschreven in de Tolstraat 109<sup>ii</sup>, tot ze op 24 april 1941 naar de Gerard Doustraat 91<sup>hs</sup> verhuizen en daar een paar maanden later op 12 september worden weggehaald. Alle drie komen ze om in Auschwitz. Churgina met Stefaan op 2 augustus en Jacob op 30 september 1942, wat op de persoonskaart terecht komt als: '14 nov42 DUITSCHLAND'.

## JEANNE JULIETTE

Jeanne Juliette Streep werd verpleegster en woonde op enig moment in Zuilen in de Herman Elconiusstraat 63. Ze woonde er samen met Leendert Neuburger. Hun relatie bracht twee zonen voort, die beiden een kort leven waren beschoren. De eerste was Eduard Leo. Hij werd op 20 mei 1940 geboren, maar overleed ruim een jaar later op 14 juli 1941. Leendert en Jeanette hebben daar aangifte van gedaan in Utrecht. Drie weken ervoor, op 22 juni 1941 was hun tweede zoon geboren: Louis Jacob. Hij werd naar goed Joods gebruik op 29 juni besneden door de moheel Louis H.Frijda.



Leendert, reiziger-vertegenwoordiger in huishoudelijke artikelen zal zonder werk gezeten hebben. Jeanette, van beroep verpleegster, bood haar diensten aan in een advertentie in 'Het Joodsche Weekblad' van 31 juli 1942. Onder de kop 'Utrecht-Verpleegster' was ze beschikbaar als dag-, nacht- en wijkverpleegster, maar wilde ook voor een benodigde wasbeurt aan huis langs komen. De inkomsten hadden ze hard nodig. De werkzaamheden kunnen niet lang geduurd hebben. Ze zullen vlak na het plaatsen van de advertentie zijn opgepakt om uiteindelijk op transport te worden gesteld naar Polen. Het sober ingerichte huis werd leeggehaald. Volgens de 'inboedellijst van Gezin Leendert Neuburger Herman Elconiusstraat 63, Zuilen' nam men mee:

## KAMER

Balatum, tapijt, tafel, ijzeren tafel, schrijfbureau, twee stoelen, armstoel, twee vitrages en een hanglamp.

#### SLAAPKAMER

Bed zonder beddengoed, balatum vloerbedekking, mat, twee matten, commode, hanglamp, stoel, drie vitrages.

#### KEUKEN

Balatum vloerbedekking, vitrage, kook- en keukengerei, gasstel, plafonnière.

#### GANG

Matting, hanglamp, kleding.

#### TUIN

Stoel, kinderwagen, waardeloze spullen.

De zorg voor hun zoon Louis Jacob werd bij hun vertrek toevertrouwd aan Rosalia Vingerhoet. Tenminste dat mogen we aannemen, want zij doet aangifte van het overlijden van Louis Jacob, 21 maanden oud, overleden op 26 maart 1943 in Utrecht/Zuilen. Jeanette wordt op 13 november 1942 in Auschwitz omgebracht en Leendert op 28 februari 1943.

#### ALIDA EN JERRIS STREEP

De zussen van vader Ephraim bleven ongehuwd. Ze woonden in 1942 in de Waalstraat 6<sup>1</sup> en waren toen 63 en 56 jaar oud. De familieberichten waren in die donkere dagen ongunstig. Hun broer Ephraim overleed eind '41. Hun neef Jacob met zijn vrouw Churgina en zoon Stefaan werden dat jaar opgepakt. Hun schoonzus Esther werd in augustus '42 uit haar huis gehaald en in Zuilen hun nicht Jeannette met Leendert. Daarvan zullen ze op de hoogte zijn geweest. Wat wisten de zussen verder? Waarschijnlijk niet van wat er gebeurde in Auschwitz, maar iets van de geruchtenstroom van de verschrikkingen zal hen bereikt hebben. Dat ze zich zorgen maakten en voor henzelf de toekomst donker inzagen, mag blijken uit het feit dat zij van 11 op 12 september 1942 samen hun leven beëindigden. Het digitale 'Joodse Monument' omschrijft het als: 'De leden van dit gezin hebben onder druk van de omstandigheden een einde aan hun leven gemaakt'. Het politierapport vermeldt:

No.254 Rapp. Van 11/12 september 1942

5 uur Niemand in bewaring.

(uitgetypt en ingeplakt:)

5.50 Rapp. A.P.Peerdeman (5579) en Muerzdorff (4188) dat zij te plm. 3.50 door een onbekend gebleven persoon werden gewaarschuwd dat uit het perceel van Waalstraat 6 één hoog gaslucht kwam. Na zich toegang verschaft te hebben, door de trapduer<sup>1</sup> te forceren, vonden zij in de keuken op de vloer twee jodinnen liggen, vermoedelijk dood door gasverstikking. Zij bleken genaamd te zijn: Alida Streep geb te Adam 24-1-[18]79 en Jerris Klara Streep geb Adam 7-9-[18]86. Beiden gewoond hebbende Waalstraat nr. 6/1 hoog. Dr. J. Voskuil van de GG en GD constateerde den dood. De lijken zijn door de dienst naar het reinigingsgebouw overgebracht. Geen familie bekend. Toezicht op dat perceel wordt gehouden. Bericht naar Joodsche zaken verzonden.

---

<sup>1</sup> Schrijffout van de dienstdoende dienders.

## JACQUES STREEP EN BETTJE VREEDENBURG



Jacques Streep en Bettje Vreedenburg

De broer van Ephraim, Jacques Streep heeft op 52 jarige leeftijd waarschijnlijk nog een poging ondernomen om als marktkoopman op de Dappermarkt in Amsterdam zijn brood te verdienen. Speelgoed en galanterieën (snuisterijen) zouden er op de kraam geweest zijn. Of hij echt wat verkocht heeft, is onduidelijk. Op maandag 12 augustus 1929 krijgt hij van de Dienst Marktwezen het legitimatiebewijs voor kraam 23 uitgereikt. Maar op vrijdag de 23<sup>ste</sup> al, heeft hij wellicht niets verkocht, heeft hij te veel verlies gedraaid, of is hij nooit verschenen. De Dienst Marktwezen vermeldt op die datum dat de vergunning is ingetrokken. Hij heeft (*bedankt volgens contrôlestaat*). Wel levert de inschrijving een pasfoto van hem en een pasfoto van zijn vrouw op en een woonadres: 2<sup>e</sup> Oosterparkstraat 138<sup>b</sup>.

No. 13	<i>bedankt 14553</i>
DIENST MARKTWEZEN.	
Naam <i>Streep J.</i>	
Voornamen	
Geboortedatum <i>18 mei 1876</i>	
Adres <i>2<sup>e</sup> Oosterparkstraat 138<sup>b</sup></i>	
Artikel <i>speelgoed en galanterieën</i>	
Staanplaats <i>Dappermarkt</i>	
Gedurende <i>Maandag 12<sup>e</sup> en Dinsdag 13<sup>e</sup></i>	
Datum uitreiking legitimatiebewijs <i>12 Aug '29</i>	
BIJZONDERHEDEN:	
<i>23-8-29 ingetrokken (bedankt volgens contrôle staat)</i>	
Z. O. Z.	

Zijn vrouw Bettje Vreedenburg werd geboren in Harlingen op 18 mei 1872. Ze trouwden ook in Zaandam, wel zo goedkoop, op 19 juni 1912. Het huwelijk bleef waarschijnlijk kinderloos. In een overlijdensadvertentie vanwege Bettjes broer Benjamin in het *Nieuw Israelitisch Weekblad* van 18 november 1921, staat bij hun namen niet vermeld dat er kinderen zijn. Bij de andere broers en

zusters is dat met de toevoeging 'en Kind' wel het geval. Jacques en Bettje werden beiden ook slachtoffer van het nazi-regime en kwamen op 5 oktober 1942 om in Auschwitz. In januari 1942 hebben ze nog op de Hoge Laarderweg 137 in Hilversum gewoond. Twee *stolpersteinen* herdenken hen in hun namen.



Hoge Laarderweg 137 Hilversum



*Nieuw Israelitisch Weekblad 18 november 1921*

Esther zal in augustus 1942 haar huis hebben moeten verlaten. Mijn geboortehuis zal een kleine twee maanden, tot 20 november 1942, hebben leeggestaan, tot mijn ouders Barend Seelemeijer en Maartje Heeneman er in trokken. Samen met mijn één jaar oude zus Christina. Mijn zussen Maartje Johanna, Frederika en ik zelf worden er later geboren. Op 4 januari 2021 heb ik een steen geadopteerd op de website 'holocaustnamenmonument.nl' met de naam Esther Streep-de Vries, die gedwongen haar laatste woonadres moest verlaten: Kuipersstraat 6<sup>1</sup> in Amsterdam.



LAAT HUN NAMEN VOORTLEVEN

**HOLOCAUST  
NAMENMONUMENT  
NEDERLAND**

HET HOLOCAUST NAMENMONUMENT NEDERLAND IS EEN GEDENKTEKEN VOOR ALLE NEDERLANDSE SLACHTOFFERS VAN DE HOLOCAUST.

**Bart Seelemeijer**

DRAAGT DOOR DE ADOPTIE VAN NAMEN BIJ AAN HET REALISEREN VAN DIT MONUMENT.

**Esther Streep-de Vries**  
9-10-1881, 60 jaar

HUN NAMEN LEVEN VOORT OM HET VERLEDEN NOOIT TE VERGETEN.

J. Grishaver - voorzitter



NEDERLANDSAUSCHWITZCOMITÉ

Datum van uitgifte: 15 januari 2021

Overzicht fam. Streep	geboren	vermoord/overleden		
Ephraim	21 mei 1893	20 okt. 1941	Amsterdam	
Esther	9 okt. 1889	28 sept. 1942	Auschwitz	
Broer Ephraim	Jacques	18 okt. 1876	5 okt. 1942	Auschwitz
Zus Ephraim	Alida	24 jan. 1879	11 sept. 1942	Amsterdam
Zus Ephraim	Jerris Clara	7 sept. 1886	11 sept. 1942	Amsterdam
Broer Esther	Joseph	12 mei 1873	13 sept. 1922	Amsterdam
Broer Esther	Leendert	8 mei 1874	28 mei 1941	Amsterdam
Zus Esther	Celine	14 jan. 1879	10 mrt 1919	Amsterdam
schoonzus	Bettje	18 mei 1879	5 okt. 1942	Auschwitz
Zoon	Louis	27 okt. 1906	?	
Zoon	Jacob	23 mei 1927	30 sept. 1942	Auschwitz
Schoondochter	Churgina	9 sept. 1901	2 aug. 1942	Auschwitz
Kleinzoon	Stefaan	22 jan. 1939	2 aug. 1942	Auschwitz
Dochter	Jeanne Juliette	15 mei 1935	13 nov. 1942	Auschwitz
Schoonzoon	Leendert	7 aug. 1910	28 febr. 1943	Auschwitz
Kleinzoon	Eduard Leo	20 mei 1940	14 juli 1941	Utrecht/Zuilen
Kleinzoon	Louis Jacob	22 juni 1941	26 mrt 1943	Utrecht/Zuilen

**Bronnen:**

[www.joodsmonument.nl](http://www.joodsmonument.nl)

Stambomen van Nederlandse Joodse families

[www.JoodsAmsterdam.nl](http://www.JoodsAmsterdam.nl)

Utrechts Archief

Burgerlijke Stand Den Haag

Stadarchief Amsterdam

Noord-Holland, Zaandam huwelijken 1903-1912

[www.stichting-sjoa.nl/polissen](http://www.stichting-sjoa.nl/polissen)

Militieregisters Amsterdam

[www.Joodse Gemeenten in Nederland: Zaandam](http://www.Joodse Gemeenten in Nederland: Zaandam)

[www.holocaustnamenmonument.nl](http://www.holocaustnamenmonument.nl)